

Opmerkingen van de Uitgever

Aangezien tot aan het Boek van Osiris en het Vijfde Boek van de Vijf Heren nog geen opmerkingen waren vertaald, volgen deze hieronder, met verwijzing naar de titels, nummers en verzen van de hoofdstukken.

BOEK VAN JEHOVIH

Hoofdstuk I, bovenaan.

Zie Saphah, m'hak vers 21. Zie ook Boek van Ben voor de tekens en symbolen. De student zal ontdekken dat het bekend raken met beide boeken, Ben en Saphah, hem in staat zal stellen de uitdrukkingen, die in het historische deel van dit grote werk worden gebruikt, beter te begrijpen. Als ik de volgorde van de boeken op mijn manier had gedaan, zou ik deze boeken voorafgaand aan die van de geschiedenis hebben geplaatst (uitg.)

Hoofdstuk III vers 8. Zie afb.22 Boek van Kosmogonie.

Hoofdstuk V vers 4. Volgens dit moet de aarde, op de plaatsen waar de mens voor het eerst tot leven werd beziel, 98 graden Fa. hebben gekend, gedurende negen maanden. En aangezien het A'su ras achtduizend jaar lang overleefde, bespeuren we de vanzelfsprekende feiten in deze filosofie: dat de mens voor de eerste maal is voortgekomen in de tropische gebieden; en dat de aarde in de periode dat de mens in het bestaan kwam, niet in hetzelfde ruimtelijke gebied kan zijn geweest als waar ze nu doorheen reist. In tropische landen komen de eieren van veel vogels uit, zonder dat de moeder ze bebroedt, maar geen ervan heeft negen maanden nodig. Als dieren tot leven kwamen aan de zomen van land en water, dan moet het water 98 - 102 graden Fa. zijn geweest. In bepaalde streken kan dit op peil zijn gebleven door de warmte van vulkanen. Het is waarschijnlijk dat de mastodont en sommige van de grotere dieren zelfs een langere periode dan achttien maanden nodig hadden voor de zwangerschap. We moeten derhalve aannemen, dat er een tijd was waarin de temperatuur overdag en 's nachts meer gelijkmatig bleef ten tijde van de dierlijke schepping, dan tegenwoordig. Er is geen bewijs dat de duur van de zwangerschap korter of langer wordt tijdens het verblijf van een bepaalde soort op aarde; hetgeen op zichzelf al de theorie, dat de ene soort uit de andere evolueerde, waardeloos maakt.

De manifestatie van sar'gis, nu zo gewoon, bewijst het vermogen van geesten binnen een se'mu element.

Hoofdstuk V vers 11. De muilezel werd als bewijs aangehaald, dat er niet zo iets bestaat als het ene dier dat evolueert tot een ander dier.

Hoofdstuk VII vers 2. Voor een schatting van de tijd, zie Boek van Profetie en Boek van Ben, verderop in dit werk.

Hoofdstuk VIII vers 2 De uitdrukking "Grote Slang" betekent zonnefalanx. Zie de illustraties in het Boek van Ben (Kosmogonie Ned.vert.) en Saphah.

BOEK VAN SETHANTES, DE ZOON VAN JEHOVIH

Hoofdstuk I vers 24. Het teken is de cirkel, tweemaal doorsneden. Zie voor verdere informatie

Emethachawah, Boek van Saphah.

Hoofdstuk II vers 15. "De hele eerste klasse" zijn kinderen onder de twee en dreefjefde jaar oud die, tot rijpheid komend in de hemel, zich niets van hun sterfelijk leven herinneren.

Hoofdstuk II vers 29. In die tijd zou de ouderdom van de aarde 13.172.000 jaar hebben bedragen - uitg.

Hoofdstuk V vers 4. Op een andere plaats wordt ons verteld dat: "de oceaan damp omhoog zendt, evenals het land plantaardige substantie omhoog zendt, waarvan het geestelijke deel bepaalde plateaus bereikt waarop de lagere koninkrijken van de hemel zich bevinden. Hier werken de geesten op de manier van stervelingen, maar dan geestelijk". Vandaar dat de geesten op een geestelijke manier vervoer, werkplaatsen en allerlei nijverheid hebben.

Hoofdstuk XI vers 11. Al de Algonquin-stammen vereerden alleen de Grote Geest, Jehovih. Het was kenmerkend voor hen, dat ze nooit een of andere God of Heer aannamen. En het Amerikaanse ras dat na hen komt, is vlug op weg naar dezelfde verheven opvatting over de Grote Geest - uitg.

Hoofdstuk XII vers 13. In alle godsdienstsystemen plaatsen de openbaringen het aflossen van de wacht van de Goden en Heren op de dag van het jaar die volgt op de kortste dag op het noordelijk halfrond, hetgeen de kosmologische dag van het nieuwe jaar is.

Hoofdstuk XIII vers 4. Agni is het soort vuurlicht dat spiritualisten dikwijls hebben zien voortbrengen door de geesten. Het wordt vaak fosfor genoemd, maar ten onrechte. Er bestaat geen andere naam voor dan agni, noch kunnen stervelingen de oorsprong of samenstelling ervan bepalen. Maar geesten kunnen het bijeenbrengen en ermee omgaan.

Hoofdstuk XV vers 6. Maggah en Minga zijn uitdrukkingen die nog altijd door de brahmaanse priesters worden gebruikt.

Hoofdstk XIX vers 31. Atmosferische geesten, die gereed zijn om naar de etherische hemelen op te stijgen, worden bruiden en bruidegoms genoemd, omdat ze dan met Jehovih zijn gehuwd.

Hoofdstuk XIX vers 32. Etsiyai en Onesyi zijn bewaard gebleven in het tablet van de zodiak, onder de naam Gemini (Tweelingen).

Hoofdstuk XXIII vers 14. De Ouden noemden de verloren geesten in alle landen bij verschillende namen; in India: druj; in China: wonyeang; bij de Algonquin-stammen: o'spee; de Hebreërs: girapha (d.w.z. gevreesd te worden). Vervolgens kennen we de uitdrukkingen: spoken, feeën, geestverschijningen enz. Onder de naam 'huisgeesten' waren de oude Hebreërs goed op de hoogte van deze druja's, Druj is een Vedische naam. De oude Chinezen noemden hen m'spe. De Duitsers noemden hen "het dubbel" want als ze een gedaante aannemen, lijken ze op de sterveling bij wie ze zich hebben ingeplant. De uitdrukking gelei- of huisgeest, zoals nu gebruikelijk is, heeft een ruimere omvang. Zie de ceremoniën, Hi'dang, Saphah.

BOEK VAN AH'SHONG, DE ZOON VAN JEHOVIH

Hoofdstuk II vers 6. De filosofen hebben reeds lang geweten dat een bepaalde afmeting van de etherische ruimte gelijk moet zijn aan de dichtheid van de planeten, voor een evenwicht van krachten. Zie de tabellen van de kosmologische voorspellingen in Boek van Kosmogonie en

Profetie.

Hoofdstuk II vers 10. Dageraad betekent hier zeven jaar en zestig dagen.

Hoofdstuk IV Boek van Ah'shong, de Zoon van Jehovih. In de vertaling waren niet volledig: vers 4. God zei: Zie, de hemelen en de aarde zijn geworden als tuinen die bezoedeld en verstikt zijn, en niets voortbrengen. Ik ben gekomen met een snoeimes en een verterend vuur. en vers 5. God zei: Ik trek de weldadigheid van Jehovih's uitverkorenen van de druk +) en de druj +) terug; ik laat ze behoeftig achter. Wie kan de bedelaar met wijsheid benaderen, of de koning met inspiratie om goed te zijn? Een verdrinkende man zal proberen te zwemmen; maar hij die van wellust geniet, moet ten onder gaan voordat zijn ziel Jehovih kan ervaren.

+) waardeloze geesten en waardeloze stervelingen - uitg.

Hoofdstuk VII vers 5. Wellustelingen zijn geesten die alleen maar leven omwille van de zinnelijke lust en begeerte. Op een andere plaats wordt ons verteld, dat zulke geesten strooptochten houden vanuit hun verblijfplaats, om zich te vergasten aan de stervelingen; dat zij jonge mannen en jonge vrouwen bezoeken die een leven van bevrediging en genot leiden, en zich tijdens hun slaap vrijheden met hen veroorloven +). Vele hedendaagse spiritualisten bevestigen dat zij deze dingen werkelijk hebben waargenomen.

+) incubus en succubus - vert.

Hoofdstuk VII vers 7. Hudaow, in ji'ya, volgens de beschrijvingen in het Boek van Ben en volgens de woorden zoals in Saphah verklaard, is een plaats in het firmament als een atmosfeer zonder een stoffelijke wereld. Het is een atmosferische vortex die roteert en door het heelal reist temidden van de etherische werelden.

Hoofdstuk VIII vers 5. De oorsprong van iesus of jesu of Jezus. Zie tablet Se'moin in Boek van Saphah, en vers 34.

Hoofdstuk VIII vers 20. Waar de handen zijn verenigd, worden de personen als één persoon toegesproken.

BOEK VAN APH, DE ZOON VAN JEHOVIH

Hoofdstuk I vers 17. Deze lichten worden, op kleine schaal, in geestelijke kringen gezien, en in de hemel vormen zij de grenzen van bepaalde gebiedsdelen. Dit is hoogstwaarschijnlijk de originele weergave over het werpen van geesten der duisternis in een plaats waaruit geen ontsnappen mogelijk was. Echter niet dat die plaats er een van bestraffing was, integendeel.

Hoofdstuk III vers 18. Ik heb gezien hoe een tafel omlaag werd gehouden door de engelen, zodat een sterke man geen kant ervan kon oplichten. Er bestaat geen goede reden waarom een voldoende aantal engelen niet genoeg kracht zou kunnen opbrengen om de aardkorst te verbrijzelen.

HET EERSTE BOEK VAN DE VIJF HEREN

Hoofdstuk I vers 29. Zie de Ezra-bijbel. Genesis 6:4.

Hoofdstuk I vers 53. Guatama. De betekenis van dit woord luidt: Vier stammen tot één verenigd. De naam Guatemala zou derhalve betekenen: de aardse plaats van vier stammen der mensen, verenigd

tot één. Zie kaarten van Midden-Amerika.

Hoofdstuk I vers 56. Acht Hi'dan is 24000 jaar. En het is ook waar dat de Japanners een afgezonderd volk vormden tot aan de dageraad van Kosmon, en dat tot op vandaag hun geloof sterk is dat zij de oudste natie van de wereld zijn. Het Engelse woord Arc is Hak in het Japans en het Chinees, speciaal in de plattelandstreken. Noe is Japans voor Heer, en no'e'ji is Chinees voor geest. Arc is Hebreeuws en betekent een kist, maar meer in het bijzonder een 'bewaarkist'.

Bij de Foeniciërs werd iets dat heilig was, gegraveerd met een arc op de voorkant; want men dacht dat de engelen die het bewaakten, erdoor gevleid werden, om zo veel te zeggen als: Jullie zijn arc (aarts)engelen.

Is het niet wonderlijk dat de Japanse havens werden geopend door de Amerikanen, in het begin van Kosmon, zonder oorlog? In feite volgend op de manifestaties van de geesten in Amerika, zoals in 1850 werd voorspeld.

En het teken van de Faithist was steeds bij hen.

Hoofdstuk III vers 28. Men kan hier zien dat de Druks een andere wet hadden gekregen; want de I'hins doodden niets, noch aten ze vis of vlees.

Hoofdstuk III vers 61. Fete of fate, de vijf krachten over de mens. Zie symbool 67 van Se'moin, Boek van Saphah. Zie ook de ceremoniën van Emeth - uitg.

BOEK VAN SUE, DE ZOON VAN JEHOVIH

Hoofdstuk IV vers 21. Er zijn duizenden spiritualisten die getuige zijn geweest van deze dingen, door de geesten gedaan, maar natuurlijk niet op zo'n grote schaal.

HET DERDE BOEK VAN DE VIJF HEREN

Hoofdstuk I vers 7. Op een andere plaats beschreven, schijnt dit land voor het eerst te zijn bewoond in Midden- of Zuid-Amerika; en Zuid-Amerika, Mexico, Texas en de westelijke Mississippi te hebben omvat, vanwaar zich een kanaal uitstreckte naar de mijnen van Lake Superior. Nader onderzoek toont nu aan dat dit wonderlijke volk zich uitbreidde over een groot deel van Tennessee en Ohio, en een deel van Kentucky, en een groot gebied van Kansas. De omvang van het land dat door dit heilige volk werd bewoond, toont aan dat er niet minder dan 4.000.000 mensen hebben gewoond.

Hoofdstuk I vers 8. Rab'bah: de moderne Chinezen laten de eerste lettergreep weg en zeggen: "bah", hetgeen 'vader' betekent. De gebruikelijke spelling van het Hebreeuwse woord "rabbi" is fonetisch niet juist. De "i" klinkt meer als "oi", en het accent ligt op de tweede lettergreep. "Ra" betekent gewoonlijk 'aarde' of 'sterveling' en, indien het geaccentueerd wordt, vernietigt het de geestelijke waarde van het woord. De Hebreeuwse uitspraak zou "r-r-b-boi" moeten zijn, met de klemtoon op de tweede lettergreep. Dit zou geestelijke vader of priester betekenen; terwijl de uitspraak "rab'bi", met de klemtoon (accent) op de eerste lettergreep, de betekenis "aardse priesterschap" geeft, hetgeen niets is. - uitg.

Hoofdstuk I vers 24. Haden is zowel de Chinese als de Algonquin naam voor hemel, uitspannel. De Foeniciërs zeggen: " aden "; het moderne Hebreeuws zegt echter: "sha-chag". Aven is het mythische Hebreeuws voor een onbestemde plaats of idool.

Sommige geleerden traceren het Engelse woord 'heaven' tot aan dezelfde bron. Galgal is een geestelijke toestand.

BOEK VAN APOLLO, DE ZOON VAN JEHOVIH

Hoofdstuk IV vers 5. Gau betekent hier een plan van volmaaktheid. Dat wil zeggen, de enig werkelijke remedie voor de maatschappij is door de keuze in het huwelijk. Als de disharmonie tussen de ouders zou worden overwonnen, zouden er kinderen worden geboren die in harmonie zijn met de Grote Geest. Zie Gau, Boek van Saphah. Gau wordt ook vermeld in de Vedische geschriften als het tehuis van de God Sughdha.

Hoofdstuk V vers 18. Hier heeft muziek betrekking op de gewone uitdrukking of handeling; met andere woorden, bevalligheid in alle dingen. De oude Grieken gaven een soortgelijke interpretatie aan het woord muziek.

Hoofdstuk XIII vers 5. De primitiefste stammen in Afrika en Australië gaan nog steeds met hun billen op de grond zitten, met hun lange armen op de grond leunend. Hoogstwaarschijnlijk deden alle inheemse stammen hetzelfde.

Ze kunnen er niet toe worden bewogen om op een kruk, stoel of blok te gaan zitten. Wanneer ze bejaard zijn, lopen ze haast dubbelgevouwen en hebben een misvormde ruggengraat.

Een eredienst, die de moeders ertoe gebracht zou hebben om deze gewoonte in hun kinderen te beletten, zou een van de belangrijkste zijn geweest die ooit aan de mens werd gegeven.

HET VIERDE BOEK VAN DE VIJF HEREN

Hoofdstuk II vers 21. Ja'fung is Chinees voor Jaffeth, en het is de oudste, oorspronkelijke naam voor dat land. Shem is het Vedische woord voor land of landstreek (India). Ham, zoals de student weet, is A'ham, de oorspronkelijke naam van Egupt (Egypte). Legenden over de zondvloed, en over de reizen die in het Vierde Boek van de Heer worden vermeld, bestaan nog altijd in deze landen.

Hoofdstuk III vers 10. In al die landen, te weten China, India, Egypte en Perzië (Iran) bestaat nog steeds een legende dat, lang geleden, de uitverkorenen van God zich op een lange reis begaven, op zoek naar hun oude broeders, en dat er tien stammen in de wildernis zoek raakten. Een soortgelijk verslag staat in de Ezra-bijbel, vermeld als de tien verloren stammen van Israël, die in feite Faithists in de Grote Geest waren. Verderop in dit werk wordt getoond hoe Ezra zijn versie verkreeg uit de Egyptische en Perzische optekeningen. In dit werk wordt ook verhaald over hetgeen er gebeurde met de verloren stammen, die in feite de Perzen (Parsa'iërs) werden, uit wie de grote Zarathoestra (Zoraaster) voortkwam.

Hoofdstuk III vers 17. E-O-IH, of Jehovih, was het woord van de meester onder de oude joden. De Chinezen zeiden: Che-hih-no in hun ceremoniën, fonetisch hetzelfde woord. De Algonquins (Noord-Amerikaanse Indianen) zeiden: U-he-no-win, met de klemtoon op de tweede en vierde lettergreep. Het Chinese woord heeft de klemtoon op de eerste lettergreep. De Algonquin 'U' is hoogstwaarschijnlijk zonder enige betekenis. Het woord Git-che-ma-ne-to van de Algonquins betekent: dienaar van de Grote Geest, d.w.z. zoals het woord Heer betekent: Land-God, of een ondergeschikte van Jehovih.

Hoofdstuk IV vers 24. Zie voor deze nevelachtige perioden het laatste deel van het Boek van Ben.